



Nicolaasschool
IJsselstein

Nieuwsbrief 27-13
2018

eindredactie Ruud Driedonks

13 maart 2018



PALMPASEN

Buxustakjes & Broodhaantjes

Voor de groepen 1 t/m 4

Vrijdag 23 maart maken wij met de kinderen van groep 1 t/m 4 Palmpaasstokken. Voor de stokken kunnen wij nog buxustakjes gebruiken. Gaat u binnenkort uw buxus struik snoeien? Denkt u dan aan ons? U kunt ze op donderdag 6 april bij de leerkracht afgeven.

Ook kunnen wij nog ouders gebruiken die broodhaantjes willen bakken.



Vanaf maandag 9 maart hangt er een lijst bij de groepen 1 t/m 4 waar u zich kunt opgeven. Van ons krijgt u een beschrijving en een pak broodmix.

De gebakken broodhaantjes kunt u op donderdag 22 maart of vrijdag 23 maart bij de leerkracht inleveren. Vanaf 12:30 uur gebruiken de kinderen deze dan om een mooie Palmpaasstok te maken. Bij goed weer zullen de kinderen een rondje rond de

school lopen. U kunt dan zelf zien hoe mooi de stokken zijn geworden. Dit zal om ongeveer 13:45 uur zijn. Bij deze bedanken wij alvast alle ouders die ons hierbij helpen.





Lieve ouders bedankt:

Donderdag 22 februari hebben juf Nicole en Juf Maja hun verjaardag gevierd. Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de mooie en de creatieve cadeautjes die we hebben



ontvangen. Het was een top idee om alle kinderen een pen te laten versieren. Ze zijn prachtig geworden. Ook bedanken



wij de



hulpouders die de kinderen hebben begeleid bij de spelletjes. Zonder u was het ons niet gelukt, bedankt. Wij kijken terug op een gezellig feest.



Juf Nicole en juf Maja



Vogelvoeractie

In de vorige nieuwsbrief is het bedrag genoemd wat er was binnen gekomen. Hier is nog een bedrag aan toegevoegd waardoor het bedrag nu komt te staan op : €593,75. Top gedaan allemaal!



Afsluiting thema

wonderbaarlijke natuurverschijnselen

Op woensdag 21 februari heeft groep 6 verschillende proefjes gedaan die te maken hebben met wonderbaarlijke natuurverschijnselen. Ze hebben een propje papier geblazen in een glazen fles, rijst laten dansen, een baksteen laten bewegen zonder je handen te gebruiken, een leeg blikje fanta laten bewegen door een ballon te gebruiken en ijs laten smelten met zout. Voor deze middag hebben een aantal



ouders geholpen. Super bedankt! Het was een geslaagde middag!



De week van de Lentekriebels 19 tot en met 22 maart

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek waarbij in het basisonderwijs een hele week relationele en seksuele voorlichting gegeven wordt. Elk jaar staat er een thema centraal. Dit jaar is dat het thema Anders?! We besteden aandacht aan diversiteit. Dit is een breed thema en gaat over seksuele diversiteit, gender, verschillende religies en culturen. Maar ook over ziekte en beperking. Iedereen is daarin uniek. De week wordt gezamenlijk



geopend met een voorstelling voor de verschillende groepen. Deze voorstelling wordt verzorgd door groep 7 en 8. Elke dag vindt er een activiteit plaats in de klas omtrent het thema. Denk hierbij aan een kringgesprekken of een les. De afsluiting van deze week is klassikaal.



Met uw kind in gesprek

De Week van de Lentekriebels is een mooie aanleiding om ook thuis erover in gesprek te gaan. Door het op een jonge leeftijd met kinderen over dit onderwerp te hebben wordt het voor kinderen normaal om erover te praten. U laat hiermee zien dat ze bij u terecht kunnen als ze vragen of problemen hebben en ze krijgen de juiste kennis en informatie mee.



Haiku in groep 5.

Een Haiku is een gedicht van 3 regels, zonder rijm, meestal over de natuur.

De eerste regel heeft 5 klankgroepen, de tweede 7 en de derde ook 5 klankgroepen.

Hierbij een paar gedichtjes:

Jesse: De slang is lenig/ Hij pakt zijn prooi heel erg goed./ Hij legt eieren.

Evolet: Vlinders zijn heel mooi./ Ze hebben een mooie kleur/ en kleine vormen.

Kyra: Was wordt schoongemaakt/ Was gaat vaak in de droger./ Mensen wassen was.



Optreden groep 4 & 5 in Pantalone

Groep 4 en 5 hebben 4 keer op woensdag theaterles van Karla Engberts.

We zijn druk met de voorbereiding bezig voor een optreden in theater Pantalone op woensdag 21 maart.

Alle ouders hebben inmiddels een uitnodiging voor het optreden ontvangen.

We gaan ervan genieten!!!!!!



Juf Patty op bezoek

Op woensdag 7 maart had groep 6 er eventjes



met haar zoontje Matt. De kinderen vonden het leuk om Juf Patty weer te zien en om Matt te bewonderen!



een nieuwe leerling bij. Juf Patty kwam langs



Groep 5 Vogeltes

Donderdag 8 maart kregen wij bezoek in de klas.

Twee dames die veel weten over de vogels. De kinderen hadden

vorig jaar al kennis gemaakt met

verschillende

vogels en dat lieten

zij blijken ook! Ze

wisten er nog veel van. Er werd weer gekeken of wij de vogels konden herkennen aan een plaatje en daarna hoorden wij de verschillende



melodietjes van de vogels. De kinderen hadden veel ervaringen met poezen die wel eens een vogeltje

vingen. En zij stelden interessante vragen zoals; 'waarom is dit vogeltje zo dik? Ik ben benieuwd of zij het antwoord nog weten!



Paaslunch

Op Witte Donderdag eten we met elkaar op de Nicolaasschool de lunch.

De kinderen van groep 5 t/m 8 bereiden met elkaar een paaslunch voor op school.

In de klas ligt komt een lijst (rond 23 maart) waarop de kinderen samen met de juf intekenen wat zij mee willen nemen.

We krijgen al een sneetje krenten- (rozijnen) brood en een heerlijk gekookt eitje van de Ouderraad.

Op donderdagochtend nemen ze zelf een bord en bestek mee, en het eten dat de kinderen hebben uitgekozen.

Wat neem je mee:

- Je tussendoortje van 10.00 uur.
- Eten dat je hebt uitgekozen voor bij de lunch.
- Drinken voor bij je lunch.
- Bord en bestek



Loop jij mee met de Ommedracht?

Wie loopt er mee in de Ommedracht van O.L.V van Eiteren?

Elk jaar vindt op de vierde zondag van juni een processie plaats, een ommedracht waarin het genadebeeldje van Maria vanuit de Basiliek weer teruggebracht wordt naar de oorspronkelijke vindplaats in Eiteren.

Kinderen mogen meelopen in deze ommedracht! Hoe leuk is dat!!!! Zit jij in groep 3, 4, 5, 6, of 7? En heb jij zin om mee te lopen? Dan kan dat!

Voor vragen en of meer info neem contact op met Coby Reijnders op 06-22962836 of 030-6870775



Versiercommissie

Iedereen wil versierd worden, dus ook onze school! Maar het is ook leuk om te versieren!!!! Alle leerkrachten zijn je enorm dankbaar als je af en toe mee kunt helpen om de school te versieren in de dagen voorafgaand aan verschillende activiteiten!

Heb je af en toe tijd om mee te helpen? Laat het ons weten!

BELANGRIJKE DATA:

- 14 mrt: STAKINGS DAG: NICOLAAS BLIJFT OPEN. (ondersteunen wel de actie)
- 16 mrt: rapporten mee
- 19 en 20 mrt: 10-minutengesprek
- 23 mrt: Palmpasen
- 23 mrt: meester Ruud jarig
- 27 mrt.: Nieuwsbrief 27-14
- 29 mrt.: Paasviering
- 30 mrt.: Goede Vrijdag; alle kinderen vrij

Kijk ook op onze Facebookpagina!