



Nieuwsbrief 27-08

eindredactie Ruud Driedonks

12 december 2017



Kerstviering

De laatste schoolweken van het jaar 2017 zijn aangebroken. Donderdag 21 december staat in het teken van de kerstviering. Op deze avond gaan de kinderen kijken naar een musical opgevoerd door de kinderen van groep 6. Daarna gaan ze in hun eigen klaslokaal lekker eten van al het lekkers dat ouders hebben voorbereid. Als het weer het toelaat gaan de kleuters de avond besluiten met een sfeervol tafereeltje.

Om alles zo goed mogelijk te regelen vragen we u om aan het volgende te denken:

- donderdagochtend een bord, mes, vork, drinkbeker en toetjeslepel meenemen in een plastic tas, (alles voorzien van naam, ook de tas). 's Avonds gaan deze spulletjes weer mee naar huis.
- de kerstviering is van 17.00 tot 19.00 uur en alle leerlingen hebben die dag om 12.00 uur vrij.
- om 16.45 uur staat de schooldeur weer open. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen op tijd zijn?
- in verband met de traditionele afsluiting door de kleuters rond 18.45 uur, zullen er linten op het binnenspeelplein gespannen zijn. Wilt u achter de linten blijven, zodat een ieder van dit slot kan genieten?
- na afloop van de viering kunt u uw kind(eren) ophalen bij de eigen leerkracht van de groep.
- de hulpouders en leerkrachten ruimen de klaslokalen op.
- vrijdag 22 december: 8.30-14.00 uur gewoon op school.

We zien elkaar weer terug op maandag 8 januari 2018. Na deze mededelingen wenst het team u een zalig kerstfeest en een gelukkig en gezond 2018!





Het mysterie rondom de stoel van de Sint:

Wat was het spannend op 5 december: Hoe moest dat nou met de stoel van de Sint? We hadden op veel plekken gezocht maar de stoel was niet gevonden!!!! De Pieten hadden een busje gesignaleerd waarvan de achterdeur open stond. Al snel kwam er een busje het schoolplein oprijden achterna gezeten door een busje van de Boa's Gemeente IJsselstein. De bus werd klemgereden en de dief werd overmeesterd door de Pieten, geassisteerd door 3 kinderen van groep 5. De dief werd meegenomen naar de aula en toonde berouw onder het toezien van alle kinderen van onze school. Hij had de stoel meegenomen omdat hij 'm zo mooi vond. De dief bood zijn excuses aan aan de Sint en werd daarna door de Boa afgevoerd. Toen kon het feest beginnen! Sint had zijn stoel weer terug!!! We kunnen terugkijken op een gezellige dag met fantastische optredens, geweldige surprises met een gezellige sfeer!!!!!!



Juffrouw Liset gaat ons verlaten

Vanaf januari ziet u Liset Betgen niet meer als de vertrouwde duo-juf van Maja op maandag voor de groep 1-2 staan. Zij heeft te kennen gegeven meer tijd aan haar studie (logopedie) te willen besteden. Liset werd bijna 4 jaar geleden benoemd als vervanging voor Maja op de maandag. Inmiddels is zij een vertrouwd gezicht op maandag voor groep 1-2. Liset was een trouwe leerkracht, altijd op maandag on the spot, je kon van haar op aan. Jammer dat ze weggaat maar we begrijpen het wel. Liset, hartelijk dank voor je inzet en heel veel succes met je studie en verdere loopbaan.



Kerstmusical groep 6

Er is een periode van voorbereiding aangebroken voor de kinderen en leerkracht van groep 6. We zijn druk bezig met de musical 'Volg die ster'! Op donderdag 21 december zal groep 6 de kerstmusical opvoeren. In de ochtend vindt de generale repetitie plaats. Om 10.45 uur openen de schooldeuren en om 11.00 uur start de generale repetitie. Op deze ochtend zijn ouders, opa's en oma's uitgenodigd om de kinderen te zien stralen. Voorafgaand het kerstdiner op donderdag 21 december treedt groep 6 op voor de gehele school en omwonenden van de Nicolaaschool.

De musical 'Volg die ster'

"De koning is een mopperkont die het niet kan uitstaan dat hij niet precies weet hoeveel volk hij heeft. Maria en Jozef, die net bezig zijn met het inrichten van de kinderkamer, moeten naar Bethlehem voor de volkstelling. Als ze daar geen hotel blijken te kunnen vinden, besluiten ze te overnachten in een stal.

De herders op het veld krijgen die nacht bezoek van Heaven en Angel, twee op motoren rijdende engelen: "Check die ster!" zeggen ze. De herders en de drie koningen treffen elkaar op kraamvisite in de stal. Als zij de baby bewonderen, staat opeens de koning met zijn gevolg voor de deur. "Waarom wordt er een nieuwe koning geboren terwijl er al een koning is?" Wat nu? Hoe moeten ze ervoor zorgen dat de koning de baby met rust laat? Je gaat het zien in deze sfeervolle kerstmusical!"

VOLG DIE STER



Zoals altijd wordt door Hans Albers kunnen de ouders van groep 6 een dvd bestellen van de registratie via: <http://uwvideoreportage.nl/nicolaasschool/>